



Bezienswaardigheden

Het gehele jaar door biedt het V.V.V. kantoor de mogelijkheid voor groeps rondleidingen met gids :

De klokketoren (Le Beffroi) (1.15 uur) : beklim de 236 traptreden en ontdek vanaf de top van de klokketoren 't panorama van de stad Aire-sur-la-Lys en zijn omgeving ; het geheel onder begeleiding van een gids die u van veelbewogen feiten en zaken op de hoogte zal brengen.

De heilige jacques kapel (1 uur) : bezoek en ontdek één van de monumenten die het meest kenmerkend zijn voor de bouw in de nederlandse barokstijl.

Suggesties voor wandelroutes

't moeras' le Marais (2 1/2 uur) : 10 km ten zuiden van Aire kunt u al wandelend de weilanden (de vroegere 'waterkersbedden') van Aire-sur-la-Lys verkennen, en eveneens de rivier 'la Lacquette' en het 'Lengletmoeras' ('Chico-Mendès' genaamd). Dit terrein is summier voor pedagogische doeleinden 'ingericht'. Vertrekpunt : AREA.

Le Bruveau (2 1/2 uur) : een 10 km lange route richting de gehuchtjes Moulin-le-Comte en Rincq met een terugweg via de weilanden van 't dorp Glomenghem en de rivier 'La Lys'. Vertrekpunt : AREA.

Het tussengebied van lys en canal (3 uur) : de stad Aire bezit een belangrijk 'kruispunt' van waterwegen, hetgeen gesymboliseerd wordt door het 'vierzijdige waterbekken' (le bassin des 4 faces) en alwaar de rivier 'La Lys' via een hevel onder het kanaal stroomt. Dankzij de 12 km lange voetpaden kunt u langs de 'oude' gekanaliseerde 'Lys' richting St-Venant wandelen en vervolgens via het 'kanaal van Aire' terugkomen. Vertrekpunt : Bassin des 4 faces.

La Melde (2 uur) : met een vertrek vanaf het 'bassin des 4 faces' ontdekt u gedurende 8 km lang het Kanaal Neufossé en de Ballastières (de vroegere stortplaatsen en tegenwoordig visvijvers). Vervolgens zet u uw wandeltocht voort via het dorpje Wittes met een terugweg langs de akkerbouwvelden die achter 't bedrijfsleven van St-Martin liggen.

Gele merktekens.

De stad 'stapvoets' (verkennen) (2 uur) : flaneren in de stad met zijn geplaveide straten, rustig de tijd nemen voor het bekijken van een 'burger' woning uit de XVIII^e eeuw, zich verbazen over een groepje huizen met een canonic karakter...

Dat is nu precies wat deze wandeling voor ogen heeft ; de ontdekking van de charme van Aire-sur-la-Lys...

Aire-sur-la-Lys

Een « Open Boek » stadswandeling

[traduction : Marja Keenraadj - © atelierphotographique - 03 21 12 10 00 - 12.09.

Aire-sur-la-Lys

Een « Open Boek » stadswandeling

Deze stadswandeling met een tijdsduur van 1 1/2 uur, geeft u de mogelijkheid om het 'Vaderlands Erfgoed' van Aire-sur-la-Lys te verkennen.
Verschillende borden met uitleg zorgen voor verduidelijking van de geschiedenis en architectuur van Aire.
We wensen u een fijne wandeling toe en een plezierig verblijf in onze stad, 'de blikvanger' van Pas-de-Calais ('la belle du Pas-de-Calais').



Vertrek ; Grand Place



Voor de uitleg en het bekijken van het 'stadsverleden' zijn er 15 'open boeken' langs de kant van de straat of weg aangebracht.

Vertrek ; Grand Place tegenover het gemeentehuis

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Aire (Ariën) : opbouw van de stad 2 Juweel van Aire-sur-la-Lys : het grote plein uit de 18^e eeuw 3 Wat vertellen de monumenten ons ? 4 Belfort, symbool van privileges ? 5 Moulin des Invalides 6 Religieuze aanwezigheid 7 Colleegekerk Saint-Pierre en kapittelhuizen | <ul style="list-style-type: none"> 8 Van vlaanderen tot Artois (Artesië) 9 Water, voornaamste rijkdom van Aire 10 Monumenten en hun geschiedenis : kapel Beaudelle 11 Handel en nijverheid in Aire 12 Militaire aanwezigheid 13 Vestingstad 14 Grensplaats 15 Jezuiten en de reformatie |
|---|---|